

Bevrijdingsvuur Wageningen – Schoonhoven 5 mei 2005

Nadat de draaiboeken waren aangepast en het parkoers op een zaterdag in het geheugen was opgefrist, kon het evenement van start gaan.

Oranje Boven verzorgde de aanmelding bij de organisatie in Wageningen en de aankleding van het programma in Schoonhoven.

Spomuza heeft de nodige sponsors aangetrokken om de begroting rond te krijgen.

Op woensdagavond 4 mei verzamelden de 28 deelnemers en 12 begeleiders zich bij de ingang van het voetbalveld waar ze met smart op de luxe touringcar van Pouw stonden te wachten. De chauffeur was naar de Opweg in Schoonhoven Noord gereden en trof daar niemand aan!

We vertrokken toch netjes op tijd uit Schoonhoven en na een vlotte reis was het in Wageningen zoeken naar een feesttent die er niet stond. Het draaiboek was blijkbaar aangepast en na een korte rondrit kwamen we terecht op het terrein van Universiteit Wageningen.

Na de 40 bestelde fakkels te hebben afgehaald en iedereen een consumptie had genoten en een aantal deelnemers een T-shirt van het evenement hadden aangeschaft reden we met de bus en de volgauto van Schut naar een parkeerplaats vlak bij het centrum van Wageningen.

Voor half twaalf stonden we in de straat waar het opstelvak voor de estafetteploegen was georganiseerd. Om twaalf uur 's nachts werd het bevrijdingsvuur op het 5 mei plein aangestoken. en vanaf half een werden de estafetteploegen een voor een op het plein toegelaten om bij de vlam de eigen fakkels aan te steken.



Avantri was even voor de klok van een uur aan de beurt en Kees van den Dool had de eer om als vertegenwoordiger van de gemeente Schoonhoven de fakkels aan te steken.

Door een haag van enthousiaste toeschouwers verliet Avantri het centrum van Wageningen.

Terug bij de bus bleek dat de fietsketting van de fiets van Joop de Zeeuw er naast lag. Na een paar vloeken en twee zwarte handen lag de ketting weer op het tandwiel en na een proefronddje van Joop konden we vertrekken.

Gerrit de Jong had samen met Ad Verhoeff de lopers op sterkte in ploegen ingedeeld en hij had nu de leiding over het loopschema. Bram den Boer en René van Witteloostuijn reden met de bestelbus met zwaailicht en de olielamp met het reservevuur in de achterbak voor de lopers uit en Pieter van den Dool zat voor in de bus om er voor te zorgen dat de bus het afgesproken parkoers volgde. Daar tussendoor reed Hans Sterrenburg op zijn skeelers die er voor zorgde dat de fakkels bleven branden en op tijd werden vervangen.

Onze eerste halteplaats was bij het herdenkingsmonument voor de militaire begraafplaats op de Grebbeberg. Hier werd een minuut stilte gehouden voor de gesneuvelde soldaten en daarna kon een groepsfoto worden gemaakt.

Omdat we vroeg uit Wageningen waren vertrokken, waren we ruim op tijd bij onze geplande tussenstop bij de Prinses Beatrix-sluis in Vreeswijk. Na een paar telefoontjes arriveerden de verzorgers Leen Prins en Chris van der Horst met de verse koffie, thee en broodjes op de plaats van bestemming. De broodjes waren gesponsord door de warme bakkers en gesmeerd en belegd door Marleen en Ans.



Om zeven uur zette de stoet zich weer op gang voor de laatste etappe. Via de mooie Lekdijk gingen we langs Jaarsveld richting Schoonhoven waar we klokslag negen uur bij de Overkant arriveerden. Na een uitgebreide ontbijt maakten we ons klaar voor de officiële plechtigheid op de Stenenbrug voor het Stadhuis.

Begeleid door muziekkorps Tavenu en vergezeld door de jeugdleden van Avantri vertrokken we om vijf voor elf vanaf de Wal om via de Lopikerstraat, Haven West en Haven Oost met het bevrijdingsvuur op de Stenen Brug aan te komen, waar een flink gezelschap ons stond op te wachten.

Drie brandende fakkels werden overgedragen aan burgemeester Dorothy Wassenberg, voorzitter Oranje Boven dhr. van Witteloostuijn en ereburger van Schoonhoven Kees van den Dool die gedrieën het bevrijdingsvuur in Schoonhoven aan staken.

Hiermee zat de opdracht er voor Avantri op. Na een emotionele toespraak van Kees van den Dool die o.a. de wens uitte dat iedereen deze tocht een keer kon meemaken en de toespraak van burgemeester Dorothy Wassenberg werd het officiële gedeelte afgesloten en liep Avantri na een rondje haven terug naar de Overkant bij de Katholieke kerk.



De jeugd kreeg nog een ijsje en daarna kon iedereen naar huis voor een frisse douche en om eventueel wat slaap in te halen. Er waren begeleiders die gelijk door gingen met het assisteren van de organisatie van Oranje Boven die voor de hele dag een uitgebreid feestprogramma had samengesteld. Ik heb 's middags een terrasje opgezocht om een lekker biertje te drinken en na te genieten van het nachtelijk avontuur tussen Wageningen en Schoonhoven.

Pieter van den Dool
Atletiek en trimvereniging Avantri
Schoonhoven